

## **Beknopt Jaarverslag 2022**

*Ontmoeting met God  
Oog voor elkaar  
Open voor mensen om ons heen*

Nieuwe woorden voor de missie van onze gemeente die we in 2022 geformuleerd hebben. Het is een jaar met allerlei contrasten. We beginnen het jaar met een lock down, als gevolg van de Corona pandemie. De kerk is gesloten en de meeste activiteiten liggen stil. Gelukkig kunnen we eind februari weer beginnen met samenkomsten en groeit het vertrouwen dat we deze nare periode definitief achter ons kunnen laten liggen.

De samenkomsten houden we in een informele opstelling waarbij we de structuur en het karakter van de dienst wel behouden. Het is verrassend hoe positief voorgangers hierop reageren. En ook de gemeente is blij deze vorm van samen komen.

De gebedsgroep komt trouw bij elkaar en de gemeente groei groepen beginnen in het voorjaar weer met een aantal bijeenkomsten. Koffie Plus is niet meer weg te denken uit ons gemeente leven en wordt maandelijks gehouden. In oktober wordt meegedaan aan de week van de eenzaamheid; dat betekent dat er ook lunch wordt geserveerd.

Daarnaast is het initiatief ontstaan voor Lectio Divina, luisterend bijbel lezen. Deze bijeenkomsten vinden één keer per maand plaats en voorziet in een behoefte.

De jongeren hebben hun eigen programma met Friends of God. Op zondagmorgen is er voor hen een inhoudelijk programma en daarnaast zijn er een aantal ontspannende activiteiten op vrijdag- of zaterdagavond.

Wat minder zichtbaar is de bijbelstudie groep met enkele jongeren die om de week op dinsdagavond samen komen. Een groep van zo'n vijf jongeren van buiten de gemeente komt dan zoals ze zelf noemen "naar de bijbelstudie". Het blijft bijzonder hoe deze groep zich vormt.

Gaandeweg het voorjaar gaat ds. Jicky de Jong-Buursma naar haar afscheid toewerken. Zij gaat met ingang van 1 juli met emeritaat. Eind juni hebben we een mooie afscheidsdienst met aansluitend een maaltijd.

In september houden we onze startzondag. We zingen weer volop in de samenkomsten en we kunnen gemeente zijn zonder beperkingen. In oktober staan we op Israelzondag in het bijzonder stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk.

We collecteren voor een aantal bijzondere doelen. Maar één collecte springt er wel uit, en dat is voor onze broeders en zusters in de Oekraïne, die in een oorlog terecht zijn gekomen. De verbondenheid met dit land blijkt uit de vele giften die gedaan worden. En later horen we op de landelijke inspiratiedag van onze Bondsgemeenschap met verwondering hoe de hulpgoederen met een transport vanuit onze Bondsgemeenschap op haar bestemming zijn gekomen.

Dat we ons gebouw flexibel kunnen indelen, werkt niet alleen in ons voordeel bij de wijze waarop we samenkomsten organiseren. Ook de schoenendoosactie maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden van ons gebouw. Veel mensen komen een handje helpen en na enkele weken zijn er in november zo'n 2.000 dozen ingepakt en nagekeken.

In november presenteren we onze missie en kernwaarden. We leggen contacten voor het ontwikkelen van een nieuw logo en onze website wordt vernieuwd. De gemeente krijgt ook een naam. Het Anker: het symbool van stevigheid, veiligheid en hoop.

Hiermee willen we op een eigentijdse manier zichtbaar zijn in de omgeving maar met behoud van onze identiteit. Het initiatief wordt goed ontvangen.

De samenkomsten rond kerst worden ingevuld vanuit het thema "ik wens jou vrede". Op kerstavond komt een kleine groep mensen bij elkaar om voor mensen de vrede toe te bidden, die we met elkaar hebben genoemd. In de week voor kerst delen we een aantal verrassingspakketten uit aan mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We houden op eerste kerstdag een gezinsdienst waarin we na enkele jaren weer uitbundig kerstliederen zingen.

We kijken met dankbaarheid en verwondering terug op 2022. Er mag verdriet zijn voor de mensen die we missen en de zorgen die ons pijn doen. Maar tegelijk mogen we danken voor Gods nabijheid en mogen we uitzien naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. Met hoop en verwachting mogen we uitzien naar de periode die voor ons ligt, wetend dat God met ons mee gaat. Zo mogen we leven vanuit de vrede die Christus ons geeft.